

Efterårsturen den 10. september 2017 til Faxe Kalkbrud og Geomuseum Faxe.

Til trods for, at vi havde haft en sommer, som var mere regnvej end solskin, så mødtes vi 53 medlemmer af Lokal Historisk Forening til udflugt den 10. sept. 2017.

Alle mødtes med et glad smil i øjet, hvorfor, ja, kun fordi solen skinnede fra en skyfri himmel. Og det blev den ved med. Vi kom alle hjem uden at have brugt regntøj, paraplyer. Ja, hvor heldig kan man være.

Turen i år gik til Faxe Kalkbrud.

Undervejs i bussen fortæller Peter omkring bruddets opståen og andre spændende ting. Han må dog beklage, at vi ikke kan komme i grubberne med bus, da denne aktivitet er lukket om søndagen.

Der var så et udkigspunkt, vi holdt pause ved med blik over hele Faxe kalkbrud. Et utroligt smukt syn med søer "klitter", ja, man følte, at man var i et andet land.

Turen herefter gik til Geomuseet, hvor vi fik et foredrag og en rundvisning. 2 unge geologer fortalte en masse omkring de fossiler, snegle, hummere, ja, og mange andre interessante old/fortidsager, som var fundet og som var, ja, mange millioner af år gamle. Faktisk blev Faxe Kalkbrud dannet for 63 millioner år siden. Lidt svært at forholde sig til.

Nu nærmede tiden sig, hvor maverne var ved at være tomme, så turen gik herefter til Restaurant La Mer, Faxe Ladeplads, for indtagelse af stedes frokostbuffet. Stedet ligger lige ud til havnen. Ja, det var en dejlig oplevelse. Maden var så perfekt, at det kan anbefales til en søndagstur.

Med det stadige dejlige vejr og maverne fulde gik turen til Juellund Gods. Her kunne vi bese en stald med hestekøretøjer, som man ikke ser andre steder. Alle var af fuld beundring over det, der stod på dette sted. At der midt på Sjælland ligger sådan et sted med vogne, der er brugt/restaureret til kongelige ceremonier, ja, hvem vidste det. Ejeren hedder Henrik Koier, som også arrangerer dressur- og hastighedskonkurrencer. Kan absolut også være et mål for en søndagstur, når der er stævner.

Efter dette skønne besøg, gik turen hjem til Vindinge. Hele turen var kørt over små veje, så man havde mulighed for at nyde vores pragtfulde danske natur.

