

"Trekanten" – den grønne oase i Vindinge by

Ved skæbnens gunst har vi i Vindinge både en lille skov og en mark liggende sydligt i den gamle del af byen. Deres anvendelse har fået fornyet aktualitet, fordi det bliver den sandsynlige, nye placering for byens store, men indeklemte købmandsbutik. Hvordan "Trekanten" opstod og udviklede sig er temaet for denne historie.



Mørbjerggård set fra syd (1936-38). Luftfotoet viser stort set hele den nuværende "Trekanten" med prydhave mm. mod syd, stuehus, avlsbygninger inkl. den "nye" lade – og den daværende lille "trekant" med vandingssted til kreaturerne og urtehave. Bevoksningen fra den gang blev siden til den lille skov.

Hvor langt tilbage navnet "Trekanten" er blevet brugt som benævnelse for det lille område nord for Mørbjerggård, ved vi ikke. Men billedet af gården fra slutningen af 1930'erne viser tydeligt området, som det så ud, efter at Tingvej var blevet udbygget som vej mod Tune – den ære havde tidligere Kærvej. Mod vest udgjorde Lønbjergvej/Ørnemosevej (i dag: Ørnemosestien) trekantens andet ben. Det ser ud, som om jorden mest blev benyttet til køkkenhave(r).

Da man efter besættelsen 1940-45 skulle rejse en sten til minde om befrielsen 5. maj, valgte man at placere den på spidsen af "Trekanten", som ses på fotoet fra begivenheden. Ved den senere udbygning af vejene i området blev spidsen skåret af, og stenen måtte flyttes til sin nuværende placering foran Rosenvang.



Indvielsen af 5.maj-stenen på Trekantens nordspids efter besættelsen 1940-45. Bag Tunevej til venstre ses det daværende syd-vest-hjørne af Vindingegård.

Mørbjerggård-udstyknigen

Den 4. september 1967 underskrev ejeren af Mørbjerggård, Anton Larsen, slutseddel på salget af gården med de nærmeste 20 tdr. land til murermester Tage Nielsen til overtagelse 1.1. 1968. Kort forinden brændte gården (den 11.12. 1967), da man forsøgte at optø mejetærskeren i den store trælade med en blæselampe. Kun en enkelt staldlænge og stuehuset stod tilbage.



Tage Niensens udstykningsplan fra 1970. Nord for Ørnemosestien ses Lønbjerg-udstyknigen. Stien skulle gå gennem en tunnel under den planlagte forlægning af Tunevejen. Den gamle Tunevej standser i dag ved betonfabrikken.

Mørbjergvængets østside, og det er i høj grad denne projekterede vej, vi kan takke for det grønne område her. Den bevoksede del udviklede sig skovagtigt, og marken fik status som fold for Johannes Pedersen og hans børns heste på Vindingegård.

Lokalplan nr. 156, 1982

Rækkehusbebyggelsen løb ind i problemer, og i foråret 1981 begyndte Tage Niensens folk at fælde de største af træerne. Det affødte en kraftig reaktion fra beboerne, som var kommet til at holde af området, og børn og voksne aktionerede, så træfældningen måtte indstilles. Protesterne resulterede i, at Roskilde kommune nedlagde et § 17 forbud mod træfældningen. Dermed forpligtede kommunen sig til at udarbejde en lokalplan for området inden et år. Planen ses til højre og rummede fra nord: Et lille "tingsted", et butikstov, en børneinstitution, plads til bogbussen, legehavn, byskov, kælkebakke og "fæled".

Og den 23.1. 1970 offentliggjorde Tage Nielsen sin plan for de 20 tdr. land: En udstykning med 120 parcelhuse – helst "Nordbohuse". Gården skulle rives ned og området omkring den – den nuværende "Trekant" – bebygges med 40 rækkehuse. Mellem rækkehusene og udstykningen var på det tidspunkt planlagt en "omfartsvej" tæt vest om byen. Den blev opgivet igen, men sporene efter den ses tydeligt langs



Tingstedet/Hjortkær

Det tidligere kommunekontor i den store villa på Tingvej 11 blev ledigt ved sammenlægningen med Roskilde i 1970. Efter en kort periode at have rummet to midlertidige undervisningslokaler til aflastning for skolens desperate lokalesituation, var bygningen længe hjemsted for fritidsklubben "Tingstedet". Klubbens leder, Ernst Larsen, tog inspireret af lokalplanen initiativ til at indrette den nordlige del af Trekanten som naturlegeplads med bl.a. boldbane, BMX-bane og et lille "Tingsted" med grillplads og borde. Området stod til fri afbenyttelse for alle i byen.

En grøn adgangsvej fra Tunevej førte ind til herlighederne og det lille materielskur. Vores lokalhistoriske forening benyttede lejligheden til at flytte sin Sankt Hans-fest fra haven på Lundbjerggård til det nye grønne område. Man fortsatte traditionen med at spise den medbragte madkurv ved bordene inden bålet, og i mange år kæmpede Vindingekoret uden højtalere

med vind og vejr og larmende børn. Som bekendt tændes Sankt Hans-bålet nu i sikker afstand fra bebyggelserne hvor Ørnemosiestien møder volden.

Nogle år senere flyttede fritidsklubben fra villaen Tingvej 11 til en ny bygning lige syd for det bevoksede område, Tunevej 10. En del af folden gik med i købet. Bygningen var nok hensigtsmæssig til formålet, men køn var den ikke. Nu er den nådigt gemt bag ny og smuk bevoksning.

I dag rummer Tunevej 10 børnehuset "Hjortkær" med vuggestue i ny istandsatte lokaler og meget inspirerende, grønne omgivelser.

Fremtiden

Det lykkede altså ikke at friholde "Trekanten" for bebyggelse, og i årtier har der stået "institutioner" og "butikker" over området. Det er endnu ikke afgjort, hvor en kommende dagligvarebutik skal ligge, i den gamle fold, eller i et ryddet skovområde, men man kan da håbe, det bliver det første. Selv om skoven ser lidt vildsom ud i øjeblikket, kan den hurtigt blive til et smukt park- og legeområde, og det vil gøre ondt endnu engang at se og høre skovsavens ødelæggende virksomhed.



Den af fritidsklubben "Tingstedet" etablerede Naturlegeplads i skovområdet med BMX-bane, boldbane og "Tingsted" med materialeskur og grillplads i midten (tegning i Vindingegeguiden 1998/99).



Luftfoto fra 1930. Tingvej fortsætter blot som indkørsel til Mørbjerggård. Øverst til venstre Vindingegård og en stump af Kærvej, som dengang fortsatte mod Tune.



Trekanten i dag mellem Tunevej, Ørnemosestien og Mørbjergparken med skoven nord for børnehuset "Hjortkær" og marken syd for den.

Helge Land Hansen

Vindinge Lokalhistoriske Forening, 2017