



Kirkegården blev udvidet.

I august 1906 blev det besluttet at udvide kirkegården i Vindinge. Derfor købte man kommunens gymnastikplads ved skolen og en mindre ejendom, som tilhørte husmand P. Rasmussen.

Rasmussens hus skulle rives ned, og på stedet skulle der opføres et ligkapel. Der skulle i forbindelse med byggeriet anlægges en 10 alen - 6,32 m. - bred vej mod vest og nord uden om "ringmuren", Men det tog nogen tid, inden mand blev færdig med anlægsarbejdet. Roskilde Tidende skrev den 11. august 1907, at nu havde der i hele sommeren arbejdet et par mand på udvidelsen af kirkegården. Den gamle mur var revet ned "fra vejen hen til indkørslen", men det menes, at resten af muren mellem den gamle kirkegård og den ny får lov at blive stående. Terrænet falder en hel del på det sted, "men mon ikke det alligevel vil virke lidt forstyrrende på helhedsindtrykket af kirkegården, at en sådan stump mur stikker ind midt på den?" Sådan spørger journalisten i avisen.

Den ny ringmur blev bygget i tre afsnit på grund af terrænet, og lige indenfor muren ud til vejen - lige overfor smedjen - blev kapellet opført. Det var man noget utilfreds med i sognet, fordi

det var det uroligste sted på kirkegården, men man trøstede sig med at bygningen - ifølge tegningerne - ville blive meget smuk.



Hovedindgangen til kirkegården blev anlagt i den vestlige ende ud til passagen - på 10 alen - mellem vejen og strædet, og indgangen ville blive opført meget stilfuldt med piller på begge sider.

Notitsen i Tidende slutter med ordene: "At alt ville blive kønt og godt, er der ingen der nærer tvivl om; men - det skal jo have sin tid."

Således skrev Hans-Christian Eisen i Byhornet i august 2007.