



Vindinge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

I Byhornet har vi tidligere bragt nedenstående beretning.

Erna Stærkind, Vindinge, skriver om sin bedstefars bror Karl Jensen, følgende:

Min bedstefars bror Karl Jensen har nedskrevet hele sit livs historie. Han var født 8/4 1880 og døde 18/11 1972.

Farbror Karl, som han altid er blevet kaldt var husmand på Lolland, Sandby per Harpelunde.

Karls tur til Vindinge

Han skriver:

I juli måned 1924 fik jeg bevilget gennem Husmandforeningen 4 dages Vandrekursus, på Roskildeegnen. Gartner Hans Petersen fra Ramsøgårde var Fører. Om denne vandring skrev jeg en beretning der blev optaget i Husmandsbladet, den meddeles her:

I flere år havde jeg tænkt på, at det kunne være rart at komme med på en Husmandsrejse; men først i år blev det til virkelighed. Jeg søgte, at komme til at deltage i en vandring på Sjælland og fik ansøgningen bevilget til en rejse på Roskildeegnen, under førerskab af Gartner Hans Petersen, Ramsøgårde ved Gadstrup.

Onsdag den 9 juli kl. 9¹/₂ formiddag samledes så 23 Husmænd på Roskilde Afholdshotel, hvor der spistes frokost. Under denne bød Føreren os alle Velkommen og holdt en lille tale, hvor han ønskede, at denne rejse omkring på egnen måtte blive nogle gode og lærerige dage for os alle.

Den var planlagt således, at det næsten udelukkende blev Husmandsbrug, vi kom til at besøge, da han mente, det var på sådanne steder, vi i vor Stand kunne få mest gavn af at se. Tillige ønskede han, at der i den tid, vi skulle være sammen, måtte herske en kammeratlig tone blandt os alle.

(En af deltagerne H.M.Larsen fra Langeland, takkede Føren for den hjertelige velkomsttale og de gode ønsker. Han havde for en del år siden rejst på samme egn og under samme Fører. Det var en god rejse, som han havde haft megen glæde af, og troede også, at denne rejse ville blive god, når vi havde en fører som Hans Petersen)

Vi blev så råbt op og det viste sig, at holdet bestod af mænd fra alle egne af landet, nemlig 6 Sønderjyder, 4 Nørrejyder, 6 Sjællændere, 2 Samsinger, 2 Langelænder, 1 Bornholmer, 1 Falstring og undertegnet fra Lolland.

Nu holdt der køretøjer fra Vindingehusmændene nede på Hesttorved for at befordre os alle ad Vindinge til, en mils vej syd for Roskilde. Vi kørte gennem en smuk egn med kornafgrøder på markerne. Vindinge er en smuk gammel sjællandsk landsby med gamle huse og gårde tæt sammenliggende og en stor smuk kirke midt i byen. Men ude omkring på markerne lå mange nye husmandshjem, og det var til disse vi tog ud. Formanden for den stedlige Husmandsforening, viste vej til de forskellige Brug. Alle steder, hvor vi kom, var der noget godt og interessant at se, og alle vegne blev der taget imod os med så hjertelig en Velkommen, at det gjorde en helt godt. Vi forstod at her var vi kommen til vores egne Standsfæller der med glæde viste os, hvad de havde nået gennem arbejde, flid og dygtiggørelse af deres stand. Man skulle næsten tro, at der var en kappestrid mellem dem for at nå så meget som muligt. Der var gode kornafgrøder, store smukke besætninger ude i staldene. Når vi havde set det, bød Husmoderen os indenfor, hvor vi mødte den samme mønsterværdige orden og hygge som udenfor. Der blev alle steder budt på forfriskninger. Hos Formanden drak vi kaffe, hvor der var nok af hjemmebagt kage. En af deltagerne hilste vor ankomst med ordene: ”Vi har nu fået sådan en dejlig Minister, der vil afskaffe Manøvrerne, så tager vi dette i stedet for”

(Han kunne således på hele turen rive nogle vittigheder af, så latteren manglede heller ikke. En af Sønderjyderne fortalte i pauserne flere interessante skildringer fra krigen, særlig fra Reims og Verdun, og det på en så levende og fængslende måde, så vi forstod rigtig, hvor rødsfuldt krigen blev ført.)

Efter at vi havde vandret rundt på de forskellige husmandsbrug, aflagde vi besøg på Vindinge Majeri. Her produceredes en vældig mængde ost. Så samledes vi i Forsamlingshuset, hvor aftensmaden ventede os. Her samledes også Husmandsforeningens medlemmer med os for at holde fest for de fremmede gæster. Taler blev holdt og sange blev sunget. Føreren langde i sin tale an på, hvad vi havde nået som en fri Stand ligeberettigede med alle andre Stænder, men lagde os også på sinde, at der endnu var store opgaver at tage op.

(Køgeresolutionen lå endnu uløst. Der var også Ungdomssagen og Afholdssagen, som Husmandsstanden særlig måtte hjælpe til med. Det viste sig at vor Fører, var en alvorlig og dybtstående mand; hans tale blev også hørt med stor opmærksomhed.)

Før vi skiltes samledes vi alle i Kirken, hvor ”Dejlig er Jorden” blev sunget og læreren spillede på orglet. Endnu et besøg i Skolen og dens store have. Så var denne minderige dag tilende og vi bød hinanden ’God nat’, og gæsterne fulgte med deres værter hjem, jeg med den landskendte oplæser H.P. Kristiansen, hvor jeg næste morgen havde lejlighed til at betragte hans store gartneri.

Torsdag d. 10. juli. Efter at have spist frokost hos værterne, kørte de os til Tjæreby, hvor den derværende Husmandsforenings Formand bød os velkommen og før vi skilles med Vindingehusmændene, bød deres Formand os farvel med på Gensyn. De var glade for vort besøg og bad os tage hilsen med hjem til vore forskellige egne.

Uddrag af ”Karls erindringer” nedskrevet af Erna Stærkind